

# ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΤ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δίνουμε στη δημοσιότητα τις επιστολές, τις οποίες αντήλλαξαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Αριστείδης Μανωλάκος και ο Πρόεδρος – Δ/νων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κ. Παναγιώτης Παναγιώτου, σχετικά με τις δηλώσεις του τελευταίου στον Τύπο.

Η επιστολή του Προέδρου της Ε.Σ.Η.Ε.Α.:

“Με κατάπληξη διάβασα στις σημερινές εφημερίδες δήλωσή σας στην οποία ισχυρίζεστε ότι ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α. “πείστηκαν” ότι δεν γίνονται κυβερνητικές παρεμβάσεις στο έργο σας, μολονότι κατά τη χθεσινή συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. με εσάς και τους συνεργάτες σας συναδέλφους, κ. Νικηφόρο Αντωνόπουλο και Κώστα Γιαννόπουλο, συμφωνήσαμε να μην εκδοθεί καμία ανακοίνωση ούτε να γίνουν δηλώσεις πριν εκτιμηθούν τα διαμειφθέντα από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Η κατάπληξή μας, όμως, δεν αναφέρεται μόνο στο ότι προέβητε σε δηλώσεις, παρά τα συμφωνηθέντα αλλά και γιατί εμφανίζεστε να διερμηνεύετε γνώμες δικές μου και των άλλων μελών της αντιπροσωπείας που ούτε εξεφράσθησαν ούτε, πολύ περισσότερο, μπορούσε να σας δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το ήπιο κλίμα στο οποίο έγινε η συζήτηση συνιστούσε αποδοχή του δικού σας ισχυρισμού ότι η Ε.Ρ.Τ. έχει κόψει τον ομφάλιο λώρο από την “επικοινωνιακή” πολιτική της κυβέρνησης.

Σας παρακαλώ να προβείτε στην αναγκαία επανόρθωση, δεδομένου ότι, πέραν όσων προανέφερα, εκκρεμεί η συνολική αξιολόγηση των ειδησεογραφικών και ενημερωτικών προγραμμάτων της Ε.Ρ.Τ. από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και ωστόσο οφείλω να σας επαναλάβω όσα – και αυτή η δήλωση μπορεί να εκτιμηθεί και ως απάντηση, στη δική σας αυθαίρετη ερμηνεία – περιλαμβάνονται στην ανακοίνωσή

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. της 13/11/1997 ότι “η δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν είναι και δεν μπορεί να είναι υπόθεση ούτε της οποιασδήποτε Κυβέρνησης, ούτε του οποιουδήποτε κόμματος, ούτε, πολύ περισσότερο, των ανθρώπων που επιλέγονται και διορίζονται για να την διοικούν. Είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας, είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων στην Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και , πρώτα από όλα, είναι υπόθεση όλων των δημοσιογράφων”.

Η επιστολή του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.:

“Με κατάπληξη διάβασα την σημερινή επιστολή σας δεδομένου ότι:

1. Δεν έκανα καμία δήλωση στις εφημερίδες για τη συνάντηση μεταξύ Ε.Ρ.Τ. – Ε.Σ.Η.Ε.Α., όπως είχαμε συμφωνήσει και αυτό προκύπτει από την απλή ανάγνωση όλων των εφημερίδων.

2. Ως προς το δημοσίευμα συγκεκριμένης εφημερίδος στο οποίο αναφέρεσθε, προφανώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν αποδίδει τα διαμειφθέντα off the record, με την δημοσιογράφο, όταν απάντησα σε δικό της τηλεφώνημα.

Το πνεύμα της συνομιλίας ήταν: Το ήπιο κλίμα που επεκράτησε στην συζήτηση και η προσωπική μου εντύπωση, ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν από πλευράς Ε.Ρ.Τ., υπήρξαν πλήρεις και επαρκείς. Εξ’ άλλου, θα ήταν αδύνατον να ομιλώ εγώ, εξ’ ονόματος και για λογαριασμό της Ε.Σ.Η.Ε.Α., πράγμα το οποίο δεν έγινε.”