

ΕΦΥΓΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη την απώλεια του βετεράνου συναδέλφου Δημήτρη Καλούμενου, που πέθανε σήμερα το μεσημέρι σε ηλικία 94 ετών.

Ο Δημήτρης Καλούμενος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1912 και αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως, αρχικά απασχολήθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση αντιπροσωπείας φωτογραφικών ειδών και λίγο αργότερα, το 1932, ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Αθηναϊκό Πρακτορείο ως δημοσιογράφος – ανταποκριτής.

Το 1940 ορίζεται επίσημος φωτογράφος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και το 1941 ξεκινάει συνεργασία με την Αγγλική Πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, στο Τμήμα Φωτογραφίας, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια, συνεργάζεται ως δημοσιογράφος □ ανταποκριτής με τις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ» Αθηνών και «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεσσαλονίκης.

Τη νύχτα των τουρκικών βανδαλισμών κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως (6-7 Σεπτεμβρίου 1958) φωτογραφίζει τα γεγονότα αυτά και οι φωτογραφίες του δημοσιεύονται στο διεθνή Τύπο. Στις 28 Ιανουαρίου 1958 απελαύνεται από την Τουρκία λόγω της αντιτουρκικής δημοσιογραφικής □ φωτογραφικής του δράσης. Στην Αθήνα συμβάλλει στην ίδρυση του Σωματίου Απελαθέντων Κωνσταντινουπολιτών, στο οποίο διετέλεσε Γεν. Γραμματέας επί 15 χρόνια.

Από το 1961 έως το 1967 φωτογραφίζει και αρθρογραφεί για το περιοδικό «Ρομάντζο». Το 1974 εργάζεται στο Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών στο Γραφείο Τουρκικών Θεμάτων. Παράλληλα οργανώνει εκθέσεις πατριωτικού περιεχομένου για τον Ελληνικό Στρατό και τις παρουσιάζει με σχετικές διαλέξεις.

Ο Δημήτρης Καλούμενος είχε βραβευθεί με σειρά τιμητικών διακρίσεων και μεταλλίων. Ιδιαίτερη ήταν η βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών για την όλη δράση του και για το βιβλίο του «Η σταύρωση του Χριστιανισμού». Είχε εκδώσει, επίσης, τα έργα «Το ξερίζωμα του Ελληνισμού», «Η νύκτα του Αγίου Βαρθολομαίου», «Τα τραγικά γεγονότα της Κωνσταντινουπόλεως»,

«Μικρά Ασία: ο υπό Τουρκικής κατοχής ιερός χώρος των Ελλήνων»,
«Χάρτης της Μ. Ασίας» (με στατιστικά στοιχεία του Ελληνισμού
προ της Μικρασιατικής Καταστροφής).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους
του και αποχαιρετά έναν άξιο συνάδελφο που με αυταπάρνηση,
ήθος και συνέπεια υπηρέτησε τη δημοσιογραφία.

Η κηδεία του Δημήτρη Καλούμενου θα γίνει τη Δευτέρα 16
Ιανουαρίου 2006, στις 3 μ.μ. από τον Ι.Ν. Αγίου Ισιδώρου στο
Β□ Νεκροταφείο Αθηνών.