

ΕΦΥΓΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την ξαφνική απώλεια του συναδέλφου, **Γιάννη Τσαούση του Κων/νου**, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 48 ετών.

Ο Γιάννης Τσαούσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές φοίτησε στο Κολλέγιο Degree για να σπουδάσει ψυχολογία. Φοίτησε ακόμη στη Σχολή Κινηματογράφου Σταυράκου, για να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1984 από την εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», απασχολούμενος στο επαρχιακό ρεπορτάζ. Στη συνέχεια εργάστηκε ως διορθωτής στο «Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό» της Εκδοτικής Αθηνών και έκανε επιμέλειες πολλών εκδόσεων σε διάφορους εκδοτικούς οίκους. Το 1988 προσλαμβάνεται στο ραδιόφωνο του «ΣΚΑΪ» και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ακολούθως, εργάστηκε στο ραδιόφωνο του «FLASH 961», στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» ως διορθωτής, στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ» ως υπεύθυνος εσωτερικής σύνταξης δελτίων ειδήσεων, στο ραδιόφωνο του «ANTENNA» ως αρχισυντάκτης και εκφωνητής δελτίων ειδήσεων. Στις ραδιοφωνικές παραγωγές του περιλαμβάνονται δύο εκπομπές (FLASH «Τέταρτη Έκδοση» και ANTENNA «Εφήμερα»). Τέλος, έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Δύσκολα χαμόγελα», Νεφέλη 1993. Τα τελευταία χρόνια είχε συνταξιοδοτηθεί, για λόγους υγείας.

Ο Γιάννης Τσαούσης υπήρξε δημοσιογράφος με σπάνια επαγγελματική κατάρτιση, διαρκή ανησυχία, υψηλό ήθος και σύγχρονη αντίληψη για τις δημοσιογραφικές απαιτήσεις των καιρών. Διακρίθηκε επίσης για τη συναδελφικότητα και την

αναγνώριση των συναδέλφων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του, τον πατέρα του και μέλος μας Κώστα Τσαούση και αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο, ο οποίος έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.

Η κηδεία του Γιάννη Τσαούση θα γίνει την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011 στις 4 το απόγευμα στο Νεκροταφείο Παπάγου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ