

# ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΝΙΚΟΥ ΚΙΑΟΥ

**Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συνάδελφοι,**

Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά όλους και όλες που μου εμπιστεύτηκαν την ψήφο τους στις πρόσφατες εκλογές. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή τις ψήφους αυτές μέσα στις συνθήκες στις οποίες έγινε η μάχη των εκλογών. Αισθάνομαι ότι η ευθύνη και η υποχρέωσή μου είναι αυξημένες.

Δεν πέρασε, δεν βρήκε ανταπόκριση η πολιτική, η στάση και η συνέπεια που ακολούθησα και τήρησα κατά τα δύο χρόνια της προεδρίας μου στην ΕΣΗΕΑ. Η προσπάθεια για ηπιότητα, για συνεργασία, για δημοκρατική αντιμετώπιση των πραγμάτων, χωρίς επιβολές, χωρίς αλαζονεία, χωρίς ματαιοδοξία δεν βρήκε ανταπόκριση στις κάλπες.

Επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος ο φθηνός λόγος, η συκοφαντία, η διαβολή, η διαστρέβλωση, το ψέμα. Εκδηλώθηκε κραυγαλέα το δόγμα “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα” και όλα αυτά υπό το κράτος της εκδίκησης και του ρεβανσισμού.

Έμεινε η πίκρα από το αποτέλεσμα. Κι όμως δεν άλλαξα. Εξακολουθώ να πιστεύω στους ανθρώπους, σ’ όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους συναδέλφους. Είναι τρόπος ζωής και δεν γίνεται να αλλάξει τώρα, μετά από πολλές δεκαετίες και στο επάγγελμα και στους αγώνες για τη δημοκρατία και τη ζωή.

Έγιναν πολλά, πετύχαμε πολλά τα δύο τελευταία χρόνια στην ΕΣΗΕΑ. Αφήνουμε το πρώτο δημοσιογραφικό σωματείο της χώρας σε υψηλή θέση, γνωστό σε ολόκληρη την επικράτεια, με κύρος, με λόγο που ακούγεται, που εκτιμάται.

Οι συνάδελφοι γνωρίζουν και το έργο που έγινε και το κύρος που έχει η ΕΣΗΕΑ.

Στις ενέργειές μας πρυτάνευε η αποφασιστικότητα και η σύνεση, χωρίς να μπαίνει ο κλάδος σε περιπέτειες. Αγωνιστικά ναι, αλλά όχι τυχοδιωκτικά, και πάντοτε εναντίον της διαπλοκής.

Εύχομαι στη νέα διοίκηση καλή επιτυχία, για το καλό του κλάδου, της ΕΣΗΕΑ.

Μας περιμένουν πολλά και δύσκολα προβλήματα.

Σας ευχαριστώ

**Νίκος Κιάος**

9/5/2001