

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7/2/02, 1μμ στο θέατρο “Ακάδημος”, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσιογράφων

“Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σήμερα Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, οι δημοσιογράφοι όλων των μέσων ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα απεργούν. Απεργούν για την ποιότητα της Ενημέρωσης, απεργούν για την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια του δημοσιογράφου. Είμαστε μέρος ενός αγώνα πανευρωπαϊκού των δημοσιογράφων για την ποιότητα της ενημέρωσης, και έχουμε μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από τη **Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων** και από συνδικαλιστικές δημοσιογραφικές Ενώσεις χωρών της Ευρώπης.

Η εργοδοσία προσποιείται ότι δεν κατανοεί το λόγο της σημερινής απεργίας, γιατί δεν θέλει να αναγνωρίσει αυτό που έχουμε πει στο παρελθόν και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Τα σκουπίδια της ενημέρωσης τα παράγει η διαπλοκή της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που θίγει άμεσα τις εργασιακές σχέσεις των δημοσιογράφων δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Ενημέρωση των πολιτών είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να τεθεί επιτέλους πάνω από τα κέρδη των εργοδοτών και τις σκοπιμότητες της πολιτικής εξουσίας.

Σήμερα απεργούμε για τα ζητήματα αυτά και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Έχουμε χρέος και ευθύνη να το κάνουμε

αυτό, απέναντι σε όλη την ελληνική κοινωνία. Πρέπει να πούμε την αλήθεια για την κατάσταση της Ενημέρωσης, για την πραγματική κατάσταση των συνθηκών δουλειάς των δημοσιογράφων. Ξέρουμε ότι η μάχη που ξεκινάει θα είναι μακρά και καλούμε όλες τις Ενώσεις των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης να πάρουν θέση σ' αυτόν τον αγώνα που είναι και δικός τους, τους αφορά άμεσα και αυτούς.

Συνάδελφοι,

Ορισμένοι, τις τελευταίες ημέρες, εγκάλεσαν την **ΕΣΗΕΑ** για μέτρα που δεν παίρνει, για παρεμβάσεις που καθυστερεί να κάνει. Ας είμαστε καθαροί, συνάδελφοι, το μερίδιο της ευθύνης που μας αντιστοιχεί για την κρίση στα μέσα ενημέρωσης, το αναλαμβάνουμε. Αλλά είναι λάθος ότι παρακολουθούμε μακάριοι τις εξελίξεις χωρίς να παρεμβαίνουμε.

Έχουμε ανοίξει το ζήτημα της Ενημέρωσης από παλιά και σήμερα μπαίνουμε σ' αυτόν τον αγώνα με συγκεκριμένες προτάσεις.

Η **ΕΣΗΕΑ**, τα μέλη της, με συντριπτική πλειοψηφία που άγγιξε το 85%, ψήφισε τον δικό της κώδικα δεοντολογίας το 1998. Εμείς είμαστε που εδώ και πολλά χρόνια πιέζουμε για έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, που αθετούν τις υποσχέσεις τους και κωλυσιεργούν. Όλο το προηγούμενο διάστημα, με δημόσιες παρεμβάσεις, όπως στην Έδεσσα, με άρθρα σε εφημερίδες, θέσαμε κατ' επανάληψη τα θέματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μέσων, της βιωσιμότητάς τους, ζητήσαμε διαφάνεια στη χρηματοδότηση, καταγγείλαμε τα τηλεοπτικά σκουπίδια. Οι κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου είχαν σαν αποτέλεσμα μέχρι και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αθλιότητα που εκπέμπεται από τις τηλεοράσεις. Και δεν είναι τυχαία ούτε η χθεσινή έκρηξη του Προέδρου της Βουλής που μίλησε για “καραγκιόζηδες της πολιτικής και παρακεντέδες της δημοσιογραφίας”.

Συνάδελφοι,

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στη στάση εργασίας όλων των εργαζόμενων στα μέσα ενημέρωσης, από τούτο εδώ το βήμα, είχαμε δηλώσει: “θα υπερασπιστούμε τις αξίες που η νέα τάξη στην

Ενημέρωση θέλει να πνίξει. Θα υπερασπίσουμε την ποιότητα, την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα της Ενημέρωσης. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε αυτό τον κατήφορο”.

Αυτός ο κατήφορος, συνάδελφοι, έχει περισσότερες από μία πλευρές, που είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Σε όλα αυτά τα προβλήματα η **ΕΣΗΕΑ** θα παρέμβει με συγκεκριμένες προτάσεις. Συγκροτούμε γι’ αυτό Επιτροπή που άμεσα θα επεξεργαστεί και θα παρουσιάσει το δικό μας πλαίσιο για την Ενημέρωση, σε ένα ανοιχτό, δημόσιο διάλογο.

Πρώτο και καυτό πρόβλημα είναι, συνάδελφοι, το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Δεν μπορεί, συνάδελφοι, να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις του τομέα της Ενημέρωσης συνολικά. Δεν είναι τυχαίο το θολό τοπίο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης. Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ξεφυτρώνουν από το πουθενά, σε συνθήκες αδιαφάνειας των πηγών που τα χρηματοδοτούν. Σε συνθήκες αδιευκρίνιστες για μετοχικό καθεστώς τους, για τις δυνατότητές τους να είναι βιώσιμα. Οι ρυθμίσεις που έπρεπε να έχουν γίνει με βάση και το Σύνταγμα για το βασικό μέτοχο μέχρι σήμερα αναβάλλονταν διαρκώς. Άλλες ρυθμίσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα π.χ. για τις εφημερίδες, όπως είναι οι αγωγές, οι ισολογισμοί, ή άλλα ζητήματα που αφορούν όλα τα μέσα ενημέρωσης όπως η διαφήμιση, παραπέμπονται συνέχεια στις ελληνικές καλένδες. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που ο υπουργός Τύπου μας έλεγε ότι τα προβλήματα της Ενημέρωσης θα τα λύσουν οι νόμοι της αγοράς. Τώρα, εξαγγέλλει την πρόθεση να προχωρήσει σε ρυθμίσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και για τη δεοντολογία. Και ως προς το πρώτο σκέλος, επιφυλασσόμαστε να δούμε τι είδους θα είναι οι ρυθμίσεις αυτές. Αλλά ως προς τη δεοντολογία, είμαστε κατηγορηματικοί. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να προτείνει κώδικα δεοντολογίας.

Το ζήτημα της δεοντολογίας, συνάδελφοι, είναι το επόμενο πρόβλημα που μας ταλανίζει. Αφορά την ιδιοκτησία και εμάς τους δημοσιογράφους. Και εδώ ας ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα από

την αρχή.

Υπάρχουν αρχές και κανόνες που έχουν κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες. Η Ενημέρωση είναι δημόσιο αγαθό. Τα προϊόντα της Ενημέρωσης αφορούν όλη την κοινωνία, όχι μόνο τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης που τα πουλάνε ως εμπόρευμα και κερδίζουν από αυτά. Ρωτάμε, όμως, πώς είναι δυνατόν, αν δεν διευκρινιστεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, να λειτουργήσουν κώδικες δεοντολογίας; Μήπως είναι τυχαίο ότι εδώ και 5 χρόνια οι ιδιοκτήτες κωλυσιεργούν να υπογράψουν συμφωνία για κοινό κώδικα δεοντολογίας όπως πρότεινε έγκαιρα η **ΕΣΗΕΑ**; Δεν είναι φανερό ότι κατ' αυτόν τον τρόπο, με ημίμετρα δηλαδή όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και χωρίς να δεσμεύονται σε κώδικα δεοντολογίας, καθένας ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει ότι τον διευκολύνει για να ανεβάσει την κυκλοφορία της εφημερίδας του, την ακροαματικότητα του ραδιοφώνου του, τη θεαματικότητα του καναλιού του; Δεν μιλάμε απλώς για ανταγωνισμό, αλλά για ανεξέλεγκτες καταστάσεις που επιβάλλονται στο όνομα του ανταγωνισμού.

Σε αυτές τις συνθήκες προσέρχεται για να εργαστεί ο νέος δημοσιογράφος και εδώ υπάρχει το τρίτο ζήτημα που επιτέλους πρέπει να βρει λύση. Ποιος ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του νέου δημοσιογράφου; Ποιος μπορεί σήμερα να μας πει τι εξυπηρετεί αυτό το περίεργο συνονθύλευμα από δημόσιες πανεπιστημιακές σχολές μέσω ενημέρωσης, ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης και προγράμματα κατάρτισης δημοσιογράφων; Τι λένε για όλα αυτά το υπουργείο Παιδείας, οι αυτοδιοικούμενες πανεπιστημιακές αρχές, ο πνευματικός κόσμος και κάθε άλλος υπεύθυνος τέλος πάντων.

Συνάδελφοι,

Σε αυτό το σημερινό ανώμαλο καθεστώς της Ενημέρωσης υπάρχουν συνεργοί και θύματα.

Ξέρουμε τους συνεργούς και αρνούμαστε ως δημοσιογράφοι να παίξουμε το ρόλο του θύματος. Έχουμε κάθε λόγο να απαιτήσουμε να μπου κανόνες στο χάος της Ενημέρωσης γιατί επηρεάζει απόλυτα τις εργασιακές μας σχέσεις. Νόμοι παραβιάζονται, νόμοι

δεν εφαρμόζονται και κανείς κυβερνητικός υπεύθυνος δεν αντιδρά.

Είναι ευθύνη της κυβέρνησης, ότι νόμοι που αφορούν την εργασία του δημοσιογράφου, όπως ο νόμος για την 5νθήμερη εργασία, παραβιάζονται κατάφωρα. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης που κόπτεται για την σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωση που προβλέπουν τον συνδικαλιστικό διάλογο για τις αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων στη χώρα μας αγνοούνται.

Έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων εργάζεται σε συνθήκες απαράδεκτες, ιδιαίτερα σκληρές, με χαμηλές αμοιβές που συχνά δεν αντιστοιχούν ούτε στο μισό των αποδοχών των Ευρωπαίων συναδέλφων τους και είναι απροστάτευτη μπροστά στον κίνδυνο της απόλυσης.

Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων δεν έχει καμία σχέση με τα ιδιωτικά συμβόλαια των πολλών εκατομμυρίων που υπογράφουν οι επώνυμοι, οι σταρ της Ενημέρωσης. Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων δεν έχει καμία σχέση με την παραδημοσιογραφία που ασκούν ορισμένοι από αυτούς τους επώνυμους στο όνομα της τηλεθέασης, του ανταγωνισμού ή δεν ξέρω ποιων άλλων σκοπιμοτήτων. Η **ΕΣΗΕΑ** ξεκαθάρισε ήδη από χθες ότι δεν θεωρεί μέλη της όσους παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας της Ένωσης και τους καλεί άμεσα να καταθέσουν τις ταυτότητές τους. Ελπίζουμε ότι θα έχουν την ελάχιστη ευθιξία για να το κάνουν.

Θα προχωρήσουμε, συνάδελφοι, στην αυτοκάθαρση της Ένωσης από όλους όσους δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Έτομα που σήμερα είναι ιδιοκτήτες, μέτοχοι, εργολάβοι με εταιρείες παραγωγής προγραμμάτων που εκμεταλλεύονται τη δουλειά δημοσιογράφων, δεν μπορεί να είναι μέλη της Ένωσης.

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο για το μέλλον μας να διευκρινίσουμε τα όρια του επαγγέλματος, θα μας βοηθήσει σε αυτό και η προσαρμογή του καταστατικού στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην Ενημέρωση και στο επάγγελμα. Θα είναι μια κορυφαία παρέμβαση, για ένα σωματείο ικανό να αντιμετωπίσει τις τεράστιες προκλήσεις της περιόδου. Ένα σωματείο ανοιχτό σε όσους πραγματικά ασκούν το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ένα σωματείο μαχητικό και αποτελεσματικό. Ένα σωματείο που θα

εξασφαλίζει τη συμμετοχή και τη συλλογικότητα.

Έτσι, γνωρίζοντας τις πραγματικές δυνάμεις μας, θα προχωρήσουμε μπροστά, στα επόμενα βήματα. Προτείναμε δημόσιο διάλογο και διευκρινίσαμε ποιοι κατά την άποψή μας πρέπει να είναι οι συνομιλητές στην κάθε περίπτωση. Η κυβέρνηση είναι αρμόδια για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης και για τα θέματα της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων. Οι ιδιοκτήτες, το **ΕΣΡ**, οι κοινωνικοί και οι πνευματικοί φορείς, για το θέμα της δεοντολογίας.

Η **ΕΣΗΕΑ**, συνάδελφοι, θα προσέλθει στο διάλογο με συναίσθηση της κεντρικής ευθύνης που έχει για το σύνολο των ζητημάτων. Ας το καταλάβουν αυτό όλοι. Χωρίς την υπεύθυνη άποψη των δημοσιογράφων και των συνδικαλιστικών τους ενώσεων δεν θα υπάρξει νέα εποχή για την Ενημέρωση. Κανείς δεν θα μπορέσει να εγγυηθεί την ποιότητα της Ενημέρωσης αν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της δεν έχουν βαρύνοντα λόγο για όλα τα σημερινά προβλήματα. Όποιος θα επιχειρήσει να υπονομεύσει τη δυνατότητα ενός τέτοιου διαλόγου, θα αναλάβει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο σύνολο του ελληνικού λαού.

Σε αυτή την προσπάθεια, συνάδελφοι, δεν θα είμαστε μόνοι. Η **ΕΣΗΕΑ**, μαζί με τις άλλες συνδικαλιστικές ενώσεις όλων των εργαζόμενων στα μέσα της ενημέρωσης και κάθε πολίτη που αγανακτεί για τα σκουπίδια που του προσφέρουν ως ενημέρωση, θα δώσει όλες τις δυνάμεις της για τη δημιουργία ενός πλατιού κοινωνικού μετώπου για την Ενημέρωση. Ενός κοινωνικού μετώπου εργαζόμενων και διανοουμένων, που θα ελέγξει τα κέντρα και τα παράκεντρα που στρέφονται ενάντια στην ελευθερία της έκφρασης, ενάντια στην ελευθεροτυπία και την πολυφωνία, που φαλκιδεύουν την είδηση και παραχαράσσουν την πληροφορία. Ένα κοινωνικό μέτωπο των δημοσιογράφων, όλων των εργαζόμενων, όλου του πνευματικού κόσμου.

Ένα μέτωπο που θα στηρίξει και τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει για τα εργασιακά μας προβλήματα.

Για να τηρούνται οι συμβάσεις μας.

Για να αποκτήσουμε νέες σύγχρονες συμβάσεις εργασίας που θα εγγυώνται αξιοπρεπή επιβίωση, χωρίς να χρειάζεται ο

δημοσιογράφος να κάνει δύο και τρεις δουλειές για να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Διεκδικούμε σύγκλιση των μισθών μας με τους μισθούς των δημοσιογράφων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση

Διεκδικούμε ρυθμίσεις για τους δημοσιογράφους που εργάζονται με δελτία παροχής, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. Διεκδικούμε ρυθμίσεις στο καθεστώς των συντάξεων και των συνταξιούχων.

Απαιτούμε να σταματήσουν οι απολύσεις που έχουν ξαναρχίσει να σηκώνουν κεφάλι σε διάφορα μαγαζιά.

Παίρνουμε μέρος με ευθύνη σε διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία για τις συλλογικές μας συμβάσεις, αλλά είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε, εφόσον χρειαστεί, με όποιους θα αγνοήσουν τα δίκαια αιτήματά μας.

Συνάδελφοι,

θα κλιμακώσουμε τη δράση και τους αγώνες μας και θέλουμε να συναντηθούμε με το σύνολο των εργαζόμενων στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει όλοι να αφήσουμε πίσω μας τις συντεχνιακές λογικές. Καθένας ν' αναλογιστεί τις ευθύνες του και να μετρήσει το μπόι του. Τι μπορεί να κάνει έξω από τον αγώνα. Γιατί επιτέλους, συνάδελφοι, τι είναι η ενότητα, διαβουλεύσεις κορυφής ή μια διαδικασία αγώνα; Η ενότητα ποτέ δεν ήταν δρόμος ασφαλτοστρωμένος. Ξέρουμε ότι θα είναι μια επίπονη διαδικασία, ένας μακρύς δρόμος αντοχής. Αλλά αν θέλουμε να μην είμαστε έρμαιο της εργοδοσίας που φροντίζει να μας διασπά και να τορπιλίζει τις ενωτικές μας προσπάθειες, πρέπει να πάρουμε την απόφαση να βαδίσουμε σ' αυτόν το δρόμο. Στο δρόμο του Συνδικάτου Τύπου.

Συνάδελφοι,

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα δράσης.

Βδομάδα δράσης στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις συμβάσεις και προκαλούν με τη στάση τους την Ένωση. Βδομάδα οργάνωσης στα μαγαζιά. Βδομάδα που θα προχωρήσουμε σε διαβουλεύσεις με τα συνεργαζόμενα σωματεία των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και θα προετοιμαστούμε για την αναμέτρηση με τους εργοδότες.

Όλοι στον αγώνα,

**Για Συλλογικές Συμβάσεις τώρα
Για να σταματήσουν οι απολύσεις
Για να μπουν κανόνες στο χάος της Ενημέρωσης”**