

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ. ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ Κ. Ν. ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΤΕΜΠΟ ΚΑΙ PLANET

**Η παρέμβαση της Γενικής Γραμματέως της ΕΣΗΕΑ Νανάς Νταουντάκη
για την κρίση σε ΤΕΜΠΟ και PLANET
στη σημερινή ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
ΕΣΗΕΑ, ΕΤΕΡ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΜΠΟ και ΤΟΥ PLANET**

“Στη νέα φάση των απεργιακών κινητοποιήσεων των δημοσιογράφων από τον Δεκέμβριο του 2001, είχαμε από την πρώτη στιγμή επισημάνει ότι μία από τις πιο σκληρές πλευρές της κρίσης του τομέα της ενημέρωσης, είναι οι επιπτώσεις που έχει στα δικαιώματα των εργαζόμενων. Έκτοτε, έχουν πολλαπλασιαστεί τα συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ με ευκολία μετακυλίζουν τα όποια προβλήματά τους στους εργαζόμενους. Εκεί όμως που η κατάσταση έχει γίνει πια συνώνυμο της αυθαιρεσίας είναι στα ηλεκτρονικά μέσα του **Ομίλου Ανδρουλιδάκη**.

Οι 600 εργαζόμενοι σε **ΤΕΜΠΟ** και **PLANET** είναι εδώ και καιρό, στην κυριολεξία όμηροι του κ. **Ανδρουλιδάκη**, ο οποίος δεν δεσμεύεται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη λύση των προβλημάτων, που τους έχει δημιουργήσει, την ώρα που από τα δημοσιεύματα του Τύπου πληροφορούμαστε τις επαφές του με ξένους παράγοντες για μεταβίβαση της ιδιοκτησίας κ.λπ.

Το πρόβλημα, όπως είναι γνωστό, είναι παλιό. Τα πρώτα σημάδια της κρίσης χρονολογούνται ήδη από τα τέλη του 2000. Τότε ο κ. **Ανδρουλιδάκης** ξεκίνησε να καθυστερεί την καταβολή των δεδουλευμένων, ενώ την ίδια ώρα γινόταν στο πλαίσιο του Ομίλου

του χορός εκατομμυρίων για αγορά κτιρίων και επιχειρηματικά “ανοίγματα”. Τη συνέχεια, και αυτήν, την ξέρουν όλοι. Η κατάσταση επιδεινωνόταν σταθερά, αρχικά στο **TEMPO**, πολύ γρήγορα και στον **PLANET**. Οι προφορικές δεσμεύσεις του κ. **Ανδρουλιδάκη** κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων των εργαζόμενων, της **ΕΣΗΕΑ** και των άλλων σωματείων του χώρου, απλώς μετέθεταν χρονικά τη λύση των προβλημάτων. Φτάσαμε στο σημείο ο Όμιλος να αποφασίσει να μην μεταδίδει ειδήσεις στο **TEMPO**, μέτρο που κι αυτό ήταν κατά των εργαζομένων αλλά και κατά της ποιότητας της ενημέρωσης, που παρέχουν τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά μέσα.

Το αποτέλεσμα ύστερα από όλα αυτά είναι οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί να παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 3 μήνες και να πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας.

Έχουμε φτάσει πλέον σε μια αποφασιστική καμπή, όπου όλοι όσοι έχουν ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση πρέπει να τις αναλάβουν με πρώτη την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, διότι η καθυστέρηση στην αδειοδότηση των καναλιών έχει επιτρέψει τη λειτουργία επιχειρήσεων με ασαφή κριτήρια βιωσιμότητας και δυνατότητας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, που δημιουργούν.

Το πρόβλημα των 600 εργαζομένων στα ηλεκτρονικά μέσα του **Ομίλου Ανδρουλιδάκη** έχει εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα του τομέα της ενημέρωσης στη χώρα μας, και σαν τέτοιο πρέπει να απασχολήσει και τα πολιτικά κόμματα και τη **ΓΣΕΕ**.

Ειδικά για τον **PLANET**, δεν είναι δυνατόν να σκέφτεται οποιοσδήποτε ότι μπορεί να σταματά η μετάδοση δελτίων ειδήσεων σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που έχει αδειοδοτηθεί ως ειδησεογραφικός.

Είναι ολοφάνερο ότι στην περίπτωση του **TEMPO** και του **PLANET** είμαστε αντιμέτωποι με σωρεία παραβιάσεων και αυθαιρεσιών που πρέπει να σταματήσουν.

Η **ΕΣΗΕΑ** βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των εργαζόμενων του **TEMPO** και του **PLANET** και απαιτεί να σταματήσει τώρα το καθεστώς της ανασφάλειας, της απαξίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της επαγγελματικής υπόστασης στο οποίο στην κυριολεξία τους καταδίκασε ο κ. **Ανδρουλιδάκης**.”

