

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια, μετά από σύντομη ασθένεια, του παλαίμαχου δημοσιογράφου Ηλία Μαλάτου.

Ο Ηλίας Μαλάτος γεννήθηκε το 1927 στην Αθήνα, όπου και τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές.

Αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου και από πολύ νεαρή ηλικία ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ως αστυνομικός συντάκτης στη “ΒΡΑΔΥΝΗ”, στην οποία εργάστηκε από το 1944 και για 45 ολόκληρα χρόνια έως και το 1989 που συνταξιοδοτήθηκε, πάντοτε στο ίδιο ρεπορτάζ.

Εργάστηκε επίσης στις εφημερίδες “ΗΜΕΡΑ”, “ΚΑΙΡΟΙ”, “ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ” και “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, στο περιοδικό “ΕΠΙΚΑΙΡΑ”, στο Ε.Ι.Ρ.Τ. και στο Α.Π.Ε.

Ο Ηλίας Μαλάτος υπήρξε ένας σεμνός και πολύ αγαπητός συνάδελφος, που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος και αξιοπρέπεια. Σε δύσκολους καιρούς για τον τόπο ποτέ δεν αρνήθηκε τη βοήθειά του στους συναδέλφους ενώ κρίσιμη ήταν η συμβολή του και σε θέματα του κλάδου. Υπήρξε πάντοτε θερμός υποστηρικτής των νέων ανθρώπων και είναι πολλοί αυτοί, οι οποίοι έκαναν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στη δημοσιογραφία μαζί του.

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, στις 2.30 το μεσημέρι από το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τη σύζυγο και την αγαπημένη του κόρη Φωτεινή και αποχαιρετά τον αξέχαστο συνάδελφο.

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα σωματείο που το έλεγαν ΕΣΗΕΑ. Ήταν ένα όμορφο σωματείο, όπως και όλα τα άλλα στην πατρίδα μας: κανονικό, με πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο, με γραμματεία και ταμείο, με όλα τα καλά! Είχε κι ένα κτίριο εκεί στο κέντρο της μικρής μας πόλης (τι μικρή, 4 εκατομμύρια κατοίκους έχει, τρομάρα της...).

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα σωματείο που το έλεγαν ΕΣΗΕΑ. Ήταν ένα όμορφο σωματείο, όπως και όλα τα άλλα στην πατρίδα μας: κανονικό, με πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο, με γραμματεία και ταμείο, με όλα τα καλά! Είχε κι ένα κτίριο εκεί στο κέντρο της μικρής μας πόλης (τι μικρή, 4 εκατομμύρια κατοίκους έχει, τρομάρα της...).