

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/02/1999



**ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ**  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
**JOURNALISTS' UNION**  
OF ATHENS DAILY NEWSPAPERS

## ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΣΑΛΑΝ

Η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., απηχώντας τα αισθήματα όλων των Ελλήνων δημοσιογράφων, εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή τους για την εξέλιξη, το χειρισμό και την κατάληξη που είχε η υπόθεση Οτσαλάν.

Ανεξάρτητα από επιμέρους λεπτομέρειες, τα λεγόμενα πολιτισμένα έθνη και λαοί, απέδειξαν ότι όλα όσα διακηρύσσουν για το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των λαών και των εθνών, που υποτίθεται ότι αποτελούν κατακτήσεις του πολιτισμού μας, δεν είναι τίποτα άλλο από απλές διακηρύξεις, λόγια χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Εκείνο που κατευθύνει τις πράξεις τους, είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

Η Ευρώπη δε μπόρεσε ή δε θέλησε να εξασφαλίσει στον Οτσαλάν, εκείνο που δικαιούται ακόμη και ένας κοινός πολιτικός διωκόμενος, δηλαδή το πολιτικό άσυλο.

Οι Κυβερνήσεις με την υπόθεση Οτσαλάν χρεώθηκαν με μια τεράστια ηθική και ιστορική ευθύνη και η ευθύνη αυτή είναι μεγαλύτερη για την Ελληνική Κυβέρνηση, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε σ' αυτήν την υπόθεση.

Οι Κούρδοι δεν είναι τρομοκράτες.

Ο Κουρδικός λαός αγωνίζεται για την εθνική του απελευθέρωση και ο ηγέτης του Ρ.Κ.Κ. είναι ένας πολιτικός πρόσφυγας και σας τέτοιος θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί.

Είναι ώρα και ύψιστο χρέος, οι λαοί και οι Κυβερνήσεις να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Θα πρέπει να ξεκινήσει μια παγκόσμια κινητοποίηση, που θα αποβλέπει, όχι απλώς να προστατεύσει τη ζωή του Αμπντουλάχ Οτσαλάν και να του εξασφαλίσει τις συνθήκες μια δίκαιη δίκης, αλλά που θα οδηγήσει στην απελευθέρωσή του και στη δικαίωση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Κούρδων.

Η πρωτοπορία αυτού του αγώνα ανήκει στην Ελλάδα και λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση Οτσαλάν και γιατί ο Ελληνικός λαός προσέφερε και δέχθηκε κατά το παρελθόν συμπαράσταση και βοήθεια σε δύσκολες ιστορικά στιγμές του.

Σήμερα δεν κρίνεται η τύχη του Οτσαλάν και του Κουρδικού λαού.

Εκείνο που κρίνεται είναι η τιμή και η υπόληψη της ανθρωπότητας.

Το Προεδρείο της Συνέλευσης