

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡ. «ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ & ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ 2013 – Η ΦΙΕΣΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ:

ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, ΠΑΣΠΑΛΙΖΟΥΜΕ ΜΕ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ, ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΑΣ! ΓΕΥΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ!

Η ιδιοκτησία της εκδοτικής εταιρείας ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ που εκδίδει το γνωστό περιοδικό ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ γιορτάζει τη Δευτέρα 11/3/2013 και «γεύεται» εκλεκτές συνταγές στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Από καιρό ετοίμαζε τη φιέστα. Ωστόσο, αυτό δεν την εμπόδισε κάθε μήνα να ΑΠΟΛΥΕΙ και από έναν εργαζόμενο. Πριν από λίγες μέρες, αποφάσισε να στείλει στην ανεργία μια εργαζόμενη επικαλούμενη «ελλείψεις» στην εργασία της, παρά το γεγονός ότι εργαζόταν εδώ και τρία χρόνια, προσφέροντας ατελείωτες ώρες απλήρωτων υπερωριών, χωρίς ποτέ να έχει δημιουργήσει «πρόβλημα» στην εργοδοσία. Διαχειριζόταν 3 ιστοσελίδες, ενώ λόγω συρρίκνωσης του προσωπικού, αναλάμβανε όλο και περισσότερες ευθύνες, και υποχρεωνόταν να δουλεύει ατελείωτες ώρες για να μπορέσει να ανταποκριθεί.

Όμως το να δουλεύεις σαν σκλάβος και να αμείβεσαι με τα ελάχιστα δεν αρκεί στα αφεντικά. Πρέπει να είσαι και απολύτως υποταγμένος! Η συνάδελφος έκανε το «λάθος» να συμμετέχει στις απεργίες του κλάδου των ΜΜΕ και προφανώς αυτό δεν άρεσε καθόλου στην ιδιοκτησία της οικογένειας Ηλιοπούλου.

Η πρακτική των εκδοτών του ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ είναι πια γνωστή

Περίπου ανά μήνα «ξεφορτώνεται» και από έναν εργαζόμενο (συνολικά έχουν απολυθεί τρεις από τον περασμένο Δεκέμβριο), χωρίς όμως να τους αντικαθιστά, γεγονός που αποδεικνύει ότι θέλει να δουλεύουν στο μαγαζί τους όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι, με όλο και λιγότερα χρήματα και με όλο και περισσότερες ώρες εργασίας!

Έχουμε, λένε, κρίση. Όμως τα κέρδη που αποκόμισαν τα προηγούμενα χρόνια από τους εργαζόμενους και τους αναγνώστες πού πήγαν; Το 2009 η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ του ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ είχε καθαρά κέρδη 533.000 ευρώ, και κύκλο εργασιών 8,79 εκατ. ευρώ, το 2008 καθαρά κέρδη 452.379 ευρώ και τζίρο 4,89 εκατ. ευρώ και

το 2007 καθαρά κέρδη 1,17 εκατ. ευρώ, και τζίρο 9,78 εκατ. ευρώ! Οι ζημίες των 2-3 τελευταίων χρόνων είναι πολύ λίγες μπροστά στα κέρδη των εκατομμυρίων περασμένων ετών!! Μην ξεχνάμε και τη συμμετοχή του ομίλου Λυμπέρη στην ιδιοκτησία του εντύπου ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ, που δήλωσε πτώχευση και έστειλε στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους, χωρίς αποζημιώσεις.

Σήμερα, αυτοί που στέλνουν εργαζόμενους στις ατελείωτες ουρές των ανέργων, γιορτάζουν!

Θα φάνε με□ χρυσά κουτάλια για να επιλέξουν τους ΧΡΥΣΟΥΣ ΣΚΟΥΦΟΥΣ, όπως μας λένε εδώ και 20 χρόνια. Λίγο πιο πέρα από τη χλιδή του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», δεκάδες πεινασμένοι απλώνουν το χέρι, άστεγοι ξαπλώνουν στα πεζοδρόμια, απελπισμένοι αναζητούν στα σκουπίδια πεταμένα τρόφιμα.

- ΜΕΣΑ «απίθανες γεύσεις» για λίγους κι εκλεκτούς, ΕΞΩ φτώχεια κι εξαθλίωση, στην εποχή των μνημονίων, της άενης λιτότητας που επιβάλλουν συγκυβέρνηση, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, βιομήχανοι, και οι προϊστάμενοί τους, ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ.
- ΜΕΣΑ ιδιοκτήτες εκλεκτών ρεστοράν που για να φας, θες 100 ευρώ και βάλε, το άτομο, ΕΞΩ χιλιάδες σαν και τους απολυμένους της ΔΕΣΜΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ, που δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη για να ζήσουν.

Τα σωματεία των εργαζόμενων στα ΜΜΕ απαιτούμε την ανάκληση της τρομοκρατικής απόλυσης στο ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ. Απαιτούμε να σταματήσουν οι ανθρωποθυσίες εργαζόμενων στο βωμό του κέρδους και των ζημιών, να διασφαλιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους της Αθήνας να αγωνιστούμε για να μπει ένα τέλος στον εργασιακό Μεσαίωνα που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης και σε όλους τους χώρους εργασίας: Μισθοί πείνας, ανασφάλιστη εργασία, καταπάτηση ακόμη και στοιχειωδών

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Καλούμε όλο το λαό της Αθήνας απέναντι στις ακριβές φιέστες της εργοδοσίας και των πλουσίων τύπου [ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ], να αντιπαραβάλουμε τη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ των απολυμένων, των ανέργων, όσων ακόμα εργάζονται, να διαμαρτυρηθούμε για την υποκρισία της εργοδοσίας, να διεκδικήσουμε τα δίκαια δικαιώματά μας.

**ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ», ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 11
ΜΑΡΤΙΟΥ, 8μμ.**

**ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ, ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΜΑΣ, ΤΑ ΠΑΝΟ ΜΑΣ,
ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ!**