

ΘΑΝΑΤΟΣ Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Η δημοσιογραφική οικογένεια θρηνεί την απώλεια του συναδέλφου **Δήμου (Δημοσθένη) Μαυρομάτη**, που πέθανε σήμερα στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, σε ηλικία 63 ετών, ύστερα από άνιση μάχη με την επάρατο νόσο.

Ο **Δήμος Μαυρομάτης** γεννήθηκε στον ‘γιο Ηλία Αιτωλοακαρνανίας από γονείς με ενεργό συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση. Και ο ίδιος, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Νομική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1964, μετείχε ενεργά στους δημοκρατικούς φοιτητικούς αγώνες, για το 114 και το 15%, ως μέλος της μετεμφυλιακής παράνομης ΕΠΟΝ και στέλεχος της Νεολαίας ΕΔΑ και της Νεολαίας Λαμπράκη. Από τις πρώτες μέρες της δικτατορίας, πήρε μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα, από τις γραμμές του Π.Α.Μ., συνελήφθη και εξορίστηκε στο Παρθένι της Λέρου. Μετά το τέλος της εξορίας του, ανέλαβε ως Διευθυντής στον εκδοτικό οίκο Παπαζήση, καθ’ όλη τη διάρκεια που ο εκδότης Βίκτωρ Παπαζήσης βρισκόταν στη φυλακή για τη συμμετοχή του στη Δημοκρατική ‘μυνα.

Από το 1978 άσκησε τη δημοσιογραφία ως διορθωτής, αρθρογράφος, πολιτικός συντάκτης, αρχισυντάκτης στις εφημερίδες “Πρωινή Ελευθεροτυπία”, “Ελευθεροτυπία”, “Απογευματινή”, “Πρώτη”, “Αναγνώστης”, “Μεσημβρινή” και “Ελεύθερος Τύπος” (υπεύθυνος στη στήλη Ο κόσμος των media), όπου ανέδειξε τα ιδιαίτερα προσόντα του στη δημοσιογραφία, στην πολιτική σκέψη και ανάλυση.

Τα τελευταία χρόνια δίδασκε ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

‘νθρωπος καλλιεργημένος, με βαθιά μόρφωση, σεμνός και αθόρυβος, ανήκε στους ανθρώπους που δίδαξαν γραφή και ήθος.

Η κηδεία του **Δήμου Μαυρομάτη** θα γίνει αύριο, 2 Απριλίου, στη γενέτειρά του ‘γιο Ηλία Αιτωλοακαρνανίας.

Το Δ.Σ. συλλυπείται τους οικείους του, τη σύζυγό του ‘ννα Μεταξωτού και την κόρη του Ειρήνη και αποχαιρετά έναν άξιο

συνάδελφο ο οποίος υπηρέτησε με προσήλωση και συνέπεια προς τα κοινωνικά του πιστεύω την ελληνική δημοσιογραφία.