

ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εκφράζει τη βαθιά θλίψη του δημοσιογραφικού κόσμου για την απώλεια του συναδέλφου μας Γιάννη Φάτση. Κατά την σταδιοδρομία του, ο Γιάννης Φάτσης, ένας ακόμη εκπρόσωπος της θεσσαλικής δημοσιογραφίας, υπήρξε υπόδειγμα ακεραιότητας, μαχητικότητας, αυταπάρνησης και επαγγελματικού ήθους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, απαίτησε φόρο τιμής στον άξιο συνάδελφο για τη συνολική παρουσία του στη δημοσιογραφία και την συνδικαλιστική του δράση.

Η Ε.Σ.Η.Ε.Α., συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος από το θάνατο του Γιάννη Φάτση, εκφράζει προς την οικογένεια του εκλιπόντος, τα συλλυπητήρια της.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Γιάννης Φάτσης γεννήθηκε το 1930 στον Αλμυρό Βόλου. Αφού τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές ενεγράφη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία όμως δεν τελείωσε μιας και τον κέρδισε η δημοσιογραφία.

Από το 1961 έως το 1967 εργάστηκε στην εφημερίδα "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" του Βόλου.

Το Νοέμβριο του 1967 τιμωρείται με φυλάκιση 5 ετών από το έκτακτο στρατοδικείο Λαρίσης.

Το 1969 αποφυλακίζεται και εργάζεται έως το 1972 ως ανταποκριτής της "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" στην Αθήνα. Το 1972 πηγαίνει στην εφημερίδα "ΑΚΡΟΠΟΛΗ" ως δικαστικός συντάκτης.

Το 1973 στο "ΒΗΜΑ" και "ΤΑ ΝΕΑ" όπου έκανε μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες, είχε πολλές αποκλειστικότητες και επιτυχίες, ενώ καθιερώνεται σαν ένας από τους εγκυρότερους πολιτικούς συντάκτες.

Στο "ΒΗΜΑ" και "ΤΑ ΝΕΑ", θα εργαστεί έως το τέλος της ζωής του.

Ήταν παντρεμένος με τη Βασιλική Φάτση και είχε αποκτήσει δυο γιους.